

Petrus Wilhelmus Hubertus **LOOP**

27-07-1908: geboren te Epen
08-09-1929: 1^e professie te Meerssen
16-03-1935: priesterwijding te Den Bosch
17-10-1986: overleden te Vroenhof;
begraven te Schimmert



Op vrijdag 17 oktober 1986 overleed om 20.45 uur in Huize Vroenhof te Houthem onze dierbare medebroeder

PATER PETRUS WILHELMUS HUBERTUS LOOP mMontfortaan

Pater Wiel Loop werd geboren op 27 juli 1908 te Epen, Limburg. Hij studeerde in Schimmert van 1922 tot 1928. In Meerssen legde hij zijn eerste professie af op 8 september 1929. Zijn filosofie en theologie studeerde hij in Oirschot en werd priester gewijd door Mgr. Diepen op 16 maart 1935.

Het leven van Wiel Loop kent eigenlijk vier periodes: de tijd van zijn werk als leraar en opvoeder in Rotselaar (België), de tijd van de verkondiging door de massamedia, de tijd van bezinnend bezig-zijn in de Carrefour te Banneux en later in Nederland en tenslotte zijn moeilijke rustperiode in Vroenhof.

Rotselaar is voor hem een pioniersgebeuren geweest. De oorlog maakte er ook een moeilijke tijd van. Als "buitenstaander" kan ik alleen maar oordelen uit de verhalen van zijn oud-leerlingen, die wij als confraters meemaakten in Oirschot. Er kwam een frisse wind binnen in het scholastikaat toen er weer Belgen waren, mannen door Wiel Loop gevormd, en die van zijn geest leefden. Hij was in Rotselaar vanaf zijn wijding tot 1950.

Na Rotselaar kwam, door het plotseling vertrek van Henri de Greeve, zijn Haarlemse periode als directeur van de Bond Zonder Naam. Een gigantische opdracht, die hij met bewonderenswaardige creativiteit vervulde, gedurende negen jaar.

In 1959 stelde hij zijn redactionele kwaliteiten en vooral zijn vlotte pen ter beschikking eerst aan Salzburg en vanaf 1961 aan Malawi waar hij de Montfort-press op gang bracht, totdat deze door de Broeders van Maastricht kon overgenomen worden.

In 1967 kwam hij terug in Nederland. Op verzoek van de Belgische confraters werd hij toen belast met het opstarten van het bezinningscentrum Le Carrefour in Banneux. In 1973 dwong zijn gezondheid hem weer om het wat kalmer aan te doen. Na een tijd van rust in Genk kwam hij in Maastricht in huize Beatrix waar hij een begrijpende huisgenoot en zielzorger werd. Huize de Kollenberg in Sittard was zijn pastoraal werkterrein van 1979 tot 1981. Zijn gezondheid was inmiddels zo zwak dat hij naar Huize Vroenhof ging en er de moeilijke tijd doormaakte waar door zijn dood een einde aan kwam.

Ik laat hem zelf aan het woord in een tekst die hij aan de Provinciaal gaf in 1981: "Geef mij een begrafenis, zoals het de gewoonte is, in de kerk van Schimmert en vergeet a.u.b. niet hen allen te groeten, veraf of dichtbij, die vertrouwen in mij gehad hebben. Ik zal mijn vertrouwen in hen bewaren tot in mijn nieuwe leven met onze Verlosser Jezus. Dank aan allen die mij geholpen hebben mijn levensweg te gaan".

Een bijzonder woord van dank aan zijn familie, die hem zo vaak weer verder hielp. Dank aan zijn trouwe hulp, zuster Thérèse.

Wiel, dank voor alles, wij blijven je trouw in ons bidden, en tot weerzien bij God. Ik vraag alle confraters om ter gedachtenis en uit dankbaarheid de heilige Eucharistie te vieren.

In Huize Vroenhof zal op maandag 20 oktober om half zes een Requiem-dienst zijn. De uitvaartdienst is in de parochiekerk van Schimmert op dinsdag 21 oktober om 10.30 uur, waarna

begravenis op ons kloosterkerkhof aldaar.

Th. Hustin smm
provinciaal

In Memoriam

Niemand zal me kwalijk nemen dat ik hier niet ga spreken over de dood of over een dode. Ik wil spreken over een levende, over pater Loop die leeft en vooral zoals hij leeft en zal blijven leven in velen van ons.

Toen ik zaterdag acht dagen geleden pater Loop voor de laatste keer zag, schrok ik. Dat beeld liet me niet los. Ik wist en het deed pijn hem de laatste jaren zo te zien aftakelen, haast onbegrijpelijk. Hij droeg in stilte een diep litteken mee waar hij zelden of nooit over sprak. In dat beeld van die zaterdag leefden alleen zijn ogen nog en kwam er eenmaal een schalkse glimlach, waarin ik hem herkende van vroeger, vele jaren geleden.

Pater Loop was een uitzonderlijke figuur, rijk begaafd en intens bezielde. Voor ontelbaar velen is hij een zegen geweest, een engel, die ogen opende en nieuwe wegen wees; ik kan hier getuigen! Met mij zijn er anderen, die aan hem hun roeping te danken hebben.

Na mijn priesterwijding schreef hij mij: "Heb je met Gods gratie wat kracht en liefde, laat ze dan maar spoedig los, natuurlijk met een minimum verstand, maar niet te veel. Denk niet dat je honderd jaar ervan moet leven. Dat gaat allemaal vlug, en zorg dat je versleten en verbruikt bent wanneer je sterft en niet dat je stikt in het opgepotte leven. Als je jezelf geeft, heb je altijd iets uitgehaald of je dat ziet of niet. De wereld zul je niet bekeren, maar je zult gist geweest zijn en dat is alles wat Christus gezegd heeft." Pater Loop is 'gist' geweest van een uitzonderlijke kwaliteit. Er zijn namen die niet uit te spreken zijn zonder te denken aan deze man.

Rotselaar!

In 1935 kwam hij aan. Hij had gedroomd van verre landen, maar werd opgesloten in een eng klaslokaal. Zijn zwerversziel wilde de wijde wereld in, maar hij kreeg een Latijnse grammatica in de hand geduwd. Hij aanvaardde, maar zijn onstuimigheid en zijn enthousiasme maakten dat hij zich dood ergerde aan onze lamlendigheid. Eens liep hij de klas uit omdat hij moe-gekeken was op onze sfinx-gezichten. Soms kon hij opspringen, je door elkaar schudden of met de vuist op tafel slaan, opdat je zou wakker worden en delen in zijn geestdrift. Op zijn tafel lag altijd een schrijfboek, een gewoon schrijfboek. Daar schreef hij in met alle materialen en in alle richtingen. Hij zat vol leven en vol ideeën. Hij stichtte de K.S.A. en maakte van Rotselaar een levend centrum. Het is onmogelijk hier in woorden weer te geven de vreugde, die in ons groeide, en de vriendschap, die we voelden voor deze jonge zo enthousiaste pater Loop. Allen, die hem gekend hebben, zullen in hun hart hun eigen verhaal meedragen.

In 1950 kwam de Bond Zonder Naam!

Hier vonden zijn ideeën een brede weg naar de massa in Nederland en Vlaanderen in de vorm van spreuken, lichtbakens en het Blad zonder Naam. Niet lang geleden ontmoette ik een man, die zich de woorden uit een lichtbaken nog letterlijk herinnerde. Ze waren hem een wegwijzer geweest in zijn leven. Dan waren er de fantastische D-Dagen, de Ster-ritten, de kerstkaarten-actie, die in Vlaanderen nog jaarlijks vele miljoenen opbrengen voor 'mensen in nood'. Allemaal zijn initiatieven, geboren uit zijn inspiratie. God alleen weet aan hoeveel duizenden mensen ze steun en troost gebracht hebben.

Diep in pater Loop bleef het onrustig en soms stormachtig. Zijn hart kon in het noorden geen rust en geen vrede vinden.

Toen trok hij naar het zuiden, Malawi! Daar stichtte hij het tijdschrift 'Moni', dat in enkele

jaren tijd als het beste tijdschrift van Afrika gold. Ziek kwam hij terug en toen was Banneux aan de beurt. Hij stichtte er het ontmoetingscentrum 'Le Carrefour'.

Pater Loop had een visie op het leven van mens en wereld. Hij was bezeten door de geest van God, de geest van Jezus, de geest van Montfort, die hij geïncarneerd wilde zien in alles wat hij ondernam. Gedreven door zijn geestdrift kende hij nooit rust, maar hij moest alles te vroeg loslaten en de laatste jaren is hij helemaal stil gevallen. Zijn droom was wellicht te groot en niemand zal weten wat hij geleden heeft door de ontgoochelingen die hem te beurt vielen.

Het beeld dat we van pater Loop zullen bewaren, is het beeld van een grote idealist, van een diep geloof, totaal gegeven priester en een enthousiaste leidsman.

Nu staan we hier rond dit altaar als kleine, machteloze mensen bij de Heer van leven en dood, om God en pater Loop te danken voor alles, waarvoor we geen woorden vinden. Er mag veel dankbaarheid zijn in deze rouw. Zijn sterven was geen krampachtig worstelend afscheid nemen, maar een verlangend uitzien naar dat groot licht op de andere oever. Zoals een golf uitdeint in de zee, van waaruit ze ontstaan is, zo is pater Loop teruggekeerd naar die grote zee van Gods goedheid en liefde, waaruit hij geboren werd. Sterven is toch als een kind thuiskomen bij de Vader, de God van liefde, de God van licht.

Wij allen zijn kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan de nacht en duisternis en niet aan de dood.

Pater Loop is nu thuis voorgoed tot rust gekomen.

Hij rust in vrede, want hij rust in de armen van een oneindig lieve God!

Ph.Bosmans s.m.m.

Wij vragen uw gebed voor de zielerust van onze dierbare Confrater

**Pater Petrus Wilhelmus Hubertus
LOOP
Monfortaan**

Hij werd geboren te Wittem (L), 27 juli 1908, werd Montfortaan 8 september 1929, en was priester sinds 16 maart 1935.

Gesterkt door het Sacrament van de zieken overleed hij, na een langdurige ziekte 17 oktober 1986 in ons klooster bejaardenoord Huize Vroenhof te Valkenburg-Houthem.

Na een plechtige geconcelebreerde uitvaart in de parochiekerk van de H. Remigius te Schimmert 21 oktober 1986 hebben wij hem begraven op het kloosterkerkhof aldaar.

Van 1922-1928 studeerde hij aan het Montfortaans klein-seminarie te Schimmert, en na het noviciaat te Meerssen zette hij zijn studies voort aan ons grootseminarie in Oirschot. Van 1935-1945 was hij leraar in Rotselaar (B) en van 1945 tevens overste. In

1950 werd een beroep op hem gedaan om de leiding op zich te nemen van de Bond zonder Naam en het wekelijks lichtbaken te verzorgen. Met grote t o e w i j d i n g heeft hij dat gedaan tot 1959. Wanneer in 1961 in de missie van Malawi iemand nodig is voor de katholieke pers gaat hij daarheen. Hij richtte daar het maandblad *Moni op*, dat nu ongeveer 40.000 abonnees heeft. Na zijn terugkeer naar Europa werd hij de eerste leider van het Montfortaans ontmoetings- en bezinningscentrum "Le Carrefour" in Banneux. Van 1967-1972 heeft hij daar veel goed kunnen doen. In 1973 moest hij gaan rusten. In juni 1981 kwam hij naar Vroenhof. Pater Loop heeft in verschillende belangrijke functies grote diensten bewezen aan zijn congregatie en aan de kerk. Met grote edelmoedigheid was hij beschikbaar wanneer een beroep werd gedaan op zijn grote talenten. Voor heel veel mensen was hij een grote steun door zijn hartelijke dienstbaarheid en zorg, die vooral uitging naar mensen in nood, daartoe geïnspireerd door het voorbeeld van de H. Montfort.

H. Maria, bid voor hem.

H. Montfort, wees zijn voorspreker.

Overleden te Valkenburg

**Pater Loop promotor
Bond Zonder Naam**

Haarlem. In de leeftijd van 78 jaar is vrijdag 17 oktober in het Montfortanen-klooster te Valkenburg aan de Geul overleden pater W. Loop, die gedurende tien jaar vanuit Haarlem de grote promotor is geweest van de Bond Zonder Naam. Pater Loop volgde in 1950 de vermaarde Henri de Greeve op, die met zijn Lichtbaken, sedert 1936 iedere zaterdagavond, via de KRO-radio ontelbare luisteraars trok.

In 1938 stichtte De Greeve onder de spreuk 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf' de Bond Zonder Naam ter inspiratie van de naastenliefde. De Bond is nu aan zijn gouden jubileum toe. Pater Loop zette in 1950 het werk van De Greeve voort, lanceerde iedere maand een nieuwe spreuk om de doelstelling van de Bond nader te onderlijnen en ontpopte zich als een geniale en originele promotor van de Bond.

Vanuit de centrale in Haarlem (toen nog aan de Spruitenbosstraat) ontwikkelde hij velerlei opzienbarende activiteiten, die soms het hele land op stelten zetten. Zijn befaamde Sterritten der Naastenliefde trokken van heinde en ver honderden en honderden automobilisten met hun gasten naar trefpunten in het land. Zandvoort is ooit een van die pleisterplaatsen geweest en velen zullen zich nog die onverwoestbare Loop herinneren als een generaal op de boulevard om al die duizenden mensen warm te maken voor de opzet van de

Bond. Zijn gehoor opzwevend met woord en gebaar.

Op de zogeheten D-dagen (DENK-DURF-DOE-actie) wist hij soms twintigduizend mensen naar de Houtrusthallen in Den Haag te trekken of naar andere hallen, waar zulke bijeenkomsten tot een groot en feestelijk spektakel uitgroeiden. Loop had het niet makkelijk om de vurig bewonderde De Greeve op te volgen maar hij slaagde er toch in de Bond tot een grote beweging uit te bouwen waaraan mensen van alle gezindten meewerkten en nu nog steeds meewerken.

Pater Loop was de eerste in Nederland die een anti-honger-campagne opzette. Hij stichtte ook zijn Fonds voor Mensen-in-nood, ontplooide acties ten behoeve van de gevangenen en trok sterk de aandacht met zijn Duizend Dienstmaanden Divisie, gerekruteerd uit mensen die vrijwillig in gezinnen met moeilijkheden enkele maanden wilden gaan helpen. Ook zijn Onze Vader-actie

met filmvertoningen trok de aandacht evenals zijn Bivak voor moeders: huisjes voor overspannen vrouwen.

Hij is het ook geweest, die de Bond zonder Naam in Vlaanderen zelfstandig heeft gemaakt en daartoe pater Phil Bosmans heeft aangetrokken, die mede door zijn boeken en andere publicaties ook in Nederland furore maakt. Door zijn

inspirerende en bezielende leiding heeft Loop zijn vesting aan de Spruitenbosstraat herhaaldelijk op zijn fundamenteën doen trillen en een heel eigen inhoud gegeven aan het begrip "Bond Zonder Naam Haarlem".

WIM HELVERSTEIJN
(uit Haarlems Dagblad 20-10-1986)

LOOP+++ Willem P.H. Pater

Nationaliteit: Nederlander

Geboren : 27-07-1908 te Epen in Nederland
Ingetreden : 1928 te Meerssen in Nederland
Eerste geloften: 08-09-1929 te Meerssen in Nederland
Eeuw. geloften: 08-09-1934 te Oirschot in Nederland
Priesterwijding: 16-03-1935 te Den Bosch in Nederland
Gewijd door: Mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

HUMANIORA/VAKSCHOOL

Montfortaans 1921-1928 te Schimmert in Nederland

HOGERE STUDIES

Filosofie 1929-1931 Oirschot Nederland
Theologie 1931-1935 Oirschot Nederland

IN DIENST VAN DE CONGREGATIE

1935-1945	Rotselaar	België	Leraar
1945-1950	Rotselaar	België	Overste
1950-1959	Haarlem/Vrsch HS	Nederland	Bond Zonder Naam
1959-1960	Meerssen	Nederland	Assistent
1960-1961	Salzburg	Oostenrijk	Pers
1961-1967	Limbe	Malawi	Pers en radio
1967-1973	Banneux	België	Retraitewerk
1973-1973	Genk	België	Rustend
1973-1979	Maastricht	Nederland	Rector "Beatrix"
1979-1981	Sittard	Nederland	Rector "Kollenberg"
1981-1986	Vroenhof	Nederland	Rustend

Overleden op 17-10-1986 te Vroenhof in Nederland
Begraven te Schimmert in Nederland