

De Bond zonder Naam en Beresteyn.

Jarenlang is er een innige band geweest tussen de BZN en de montfortanen en ook Beresteyn heeft daar zijn rol in gespeeld.

In 1936 begon pater Henri de Greeve zijn lange reeks van beroemd geworden "Lichtbakens" op de KRO radio. In "Het Lichtbaken" van 2 april 1938 startte hij de "Bond zonder Naam".

Een beweging gericht op naastenliefde los van geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Een week daarna lanceerde hij zijn eerste en beroemdste spreuk "**Verbeter de wereld begin bij jezelf**". Het begin van een eindeloze rij, vaak heel actueel tot op de dag van vandaag. Bij tal van mensen stond de maandelijkse spreuk op de schoorsteenmantel of was aan de muur geprikt.



Henri de Greeve keerde zich tegen alle onrecht en nam geen blad voor de mond. Hij spaarde in de oorlog het nationaal socialisme niet en werd geïnterneerd in het klein seminarie Beekvliet. Daar schreef hij de eenakter "Het Vierde Beest" dat hij in St^e Marie in de jaren '60 nog eens voordroeg voor de hogere klassen met de beroemde regel: "snij mijn hart open, één brok Oranje".



Pater Henri de Greeve voor de microfoon van de KRO vlak voor hij zaterdagavond
12 februari 1946 om 20.10 uur
opnieuw tot de luisteraar zal spreken in zijn uitzending "Het Lichtbaken"
Foto uit het Nationaal Archief

In 1950 trok de Greeve zich terug uit de BZN en ging wonen op de "Ulenput" in Berg en Dal bij de paters montfortanen, daar bleef hij tot zijn dood in 1974. (Zie verder bij historici.nl: Greeve, Henri-Theodorus Maria de (1892-1974))

Pater Willem Loop, montfortaan, nam het werk over. Hij was heel populair en maakte de beweging nog groter en bekender door tal van acties. Befaamd waren de sterritten voor mensen die anders nooit hun huis uitkwamen. Honderden particuliere automobilisten trokken met hun gasten naar trefpunten in het hele land. Op de boulevard in Zandvoort, één van de trefpunten, nam pater Loop als het ware een defilé af en maakte de mensen warm voor de doelstellingen van de bond.

De BZN opende in 1956 een kantoor in Antwerpen. Pater Phil Bosmans, montfortaan, werd voorzitter van de Belgische afdeling. Hij werd ook erg bekend in Nederland door zijn vele boeken. Het bekendste "Menslief ik hou van je" werd het meest verkochte boek in Vlaanderen. Dit boek werd in 1977 aan Koningin Juliana aangeboden bij haar 40-jarig huwelijksjubileum.

In 1959 nam pater Charles Knibbeler, weer een montfortaan, het stokje over van pater Loop, die naar Afrika vertrok om er een populair tijdschrift op te richten. Tijdens het voorzitterschap van pater Knibbeler ontstond er een verwijdering met de KRO omdat er nogal wat gegadigden waren om het populaire radioprogramma 'Lichtbaken' over te nemen. Knibbler vertrok naar Brazilië. Pater Chris Corbey, zijn opvolger, was de laatste die optrad voor de radio. In deze periode beleefde de Bond een groot financieel debâcle met het Hotel Sin Nombre. In 1987 overleed pater Corbey vrij plotseling en werd door zijn confrater, pater Frans Heckman, op gevolgd. Deze overleed in 1993.

Met Jos Brink kreeg de BZN in 1994 de eerste niet-priester die de voorzittershamer hanteerde. Ondertussen waren er nog steeds montfortanen actief voor de BZN als directeur. Gerard Schrama was enkele jaren de leider van het bureau en Jeu Jenniskens werd directeur van 1992-98.

Vanwege de financiële problemen was de Bond gedwongen het kantoor in Haarlem te verlaten en te verhuizen naar Bloemendaal en later in 1983 kreeg de BZN door toedoen van pater Corbey op Beresteyn nieuwe kantoorruimte in een gedeelte van wat vroeger de school was. In 2001 verlieten de montfortanen Beresteyn maar de Bond behield er zijn kantoor.



Kantoor van de BZN in het voormalige schoolgebouw op Beresteyn

[foto uit boekje "De Bond Zonder Naam zestig jaar"]

In 1998, bij de viering van het 60-jarige bestaan van de bond in Voorschoten, was al een beetje duidelijk dat de Bond een grotere partner moest zoeken om te blijven voortbestaan. Dat gebeurde in 2006. BZN ging samen met Cordaid en verhuisde naar Den Haag. Zie hoe het verder ging in www.cordaidjaarverslag.nl/bondzondernaam